



1999-12-19



Kära vänner och släktingar!

Det är inte klokt vad fort tiden har gått - inte bara det gångna året utan även år som lagts till år och nu är vi framme vid millenniumskiftet. Själva har vi helt nyligen (25/11) firat 40-årsminnet av att vi två träffades för första gången. Det var hemma hos familjen Krantz i Hässleholm 1959. Inte kunde vi då drömma om allt vad vi har fått uppleva tillsammans under dessa år.

Året som gått har till en del präglats av de fantastiska presenter vi fick på våra 60-årsdagar:

- Pingsthelgen tillbringade vi på Mössebergs Kurhotell med underbar mat, god gemenskap och sköna behandlingar. Varje dag var vi först och sist i poolen!!!
- Under juli månad for vi till St Petersburg - en upplevelserik resa med mycket prakt och vackra föremål, fin folkmusik - men kvar finns också synen av tiggarna, speciellt kvinnorna och barnen.
- Under hösten har också Ivan gjort sin ballongfärd över Stockholm. Vädret var vackert och utsikten fantastisk. Som högst var ballongen uppe på 400 meter med hela staden under fötterna och som lägst strax över vattenytan på en liten sjö. Då och då kändes trätopparna släpa under korgens botten. En spännande upplevelse - särskilt landningen i skymningen då det började mörkna. Vi har nu "Greve Af Hammarby" i familjen.
- På landet har ytterbelysningen kommit upp och en flaggstång är på gång. Den blir 10 meter hög.

Vi gläds mycket över den täta kontakten med våra barn och barnbarn.

- Marita med familj är sedan förra årsskiftet bosatta i Landeryd, Småland - inte långt från vårt fritidshus. Både Marita och Markku har sina arbetsplatser i Stockholm men arbetar mycket på distans därutöver får de växelvis pendla.
- Åsa, som går i väntans tider för att få sin andra son, flyttade med sin familj under våren till Kalifornien, USA. Vi planerar att hälsa på dem i början av nästa år. Kontakten med dem håller vi levande med telefon och internet.
- Daniel med familj bor kvar i Vendelsö och firar denna jul tillsammans med Berits familj i Ålesund i Norge. Berit blev i sommar klar med sin sjuksköterskeexamen och arbetar på Huddinge Sjukhus. Daniel har en termin kvar på KTH.
- Sammanlagt har vi nu snart sex barnbarn - Isak, Lukas, Adam, Jonas, Felix och inom kort Max eller Rasmus eller vad det nu blir för namn. Dessa ger oss mycket stor glädje och inspiration.

Med denna lilla återblick på vårt år 1999 önskar vi Er alla en riktigt fin helg och Guds rika välsignelse under det nya året!

Ivan & Susanne

