



God Jul



Julbrev 2013

Tack alla vänner och släktingar för det gångna året! Vi har god hälsa och mår bra, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi har fått uppleva mycket och det mesta har berikat oss och satt positiva spår i form av trevliga minnen. En del av dessa händelser har vi dokumenterat på vår hemsida i form av fotografier – se länken - <http://www.valfridsson.net/ivan/album.htm>!

Det här året har vi inte heller vistats på landet i Småland några längre



perioder. Detta främst på grund av att vi inte velat vara borta från Elsie's mor Greta i alltför långa perioder. Hon bor på Högdalens Äldreboende ganska nära oss och vi besöker henne två till tre gånger per vecka. Hon fyller snart 99 år men är efter omständigheterna relativt pigg. I sommar har vi ofta suttit ute i parken och läst böcker tillsammans med henne. Hon tycker mycket om dokumentärer och livsberättelser om kända personer.

Vi har fortsatt att simma på Torvalla i ca 40 minuter varje vecka. Det motsvarar för Ivans del ca 1 000 meter. Det är viktigt att hålla sig i form både till sinnet och också kroppen.

I somras gjorde vi ett kort besök i Elsie's hemtrakter. Vi bodde hos goda vänner i Bergsjö, ordnade med Elsie's familjegrav, besökte släktingar och vänner, samt samlade in värdefulla uppgifter om Elsie's släkt för hennes släkträd. Ivan har under året också hittat en ny släktgren i USA genom att en släktaforskar där hittade en släkting i Ivans träd och vi fick tillfälle att utbyta information från våra respektive träd. Det har också utmynnat i brevväxling mellan våra familjer i nutid.



Den sjunde september hade vi en stor familjehändelse då sonen Daniel gifte sig med Linda i Sandviks kyrka i Småland. Efter en finstämd vigsel blev det bröllopsmiddag i det närliggande församlingshemmet med god mat och fin gemenskap.



I oktober gjorde vi en intressant åttadagarsresa till Turkiet ”I apostlarnas fotspår genom Kappadokien. Den började i Antalya varifrån vi for med buss upp i de mäktiga Taurusbergen, genom Alacabepasset (1 825 meter över havet) till Konya – tidigare Ikonium – och sedan vidare till Kappadokien. Vi fick se ett fantastiskt landskap som skapats av tidens tand genom årtusenden efter kraftiga vulkanutbrott. Här fanns sagolika sandstensformationer och spår av underjordiska städer och kyrkor. Sedan återvände vi till Antalya, där vi själva fritt fick disponera en dag innan vi åter flög hem.

Nu vill vi till slut önska Er en Fridfull Julhelg och ett Rikt, Gott och Välsignat Nytt År! / *Elsie* och *Juan* elsie@valfridsson.net / ivan@valfridsson.net
Titta gärna in på vår hemsida och skriv en hälsning i vår gästbok!
Hemsidans adress är: <http://www.valfridsson.net/ivan/>



Gott Nytt År!

