



God Jul



Julbrev 2010

Tack alla släktingar och vänner för det gångna året! Vi har haft god hälsa och mår bra, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi har fått uppleva mycket och det mesta har berikat oss och satt positiva spår i form av trevliga minnen. En del av dessa händelser har vi dokumenterat på vår hemsida i form av fotografier – se [länken!](#)

Den 19-28 februari gjorde vi en underbar resa till Israel och Jordanien. Följ gärna med på resan via bilder och texter på följande länk: <http://www.valfridsson.net/ivan/foto59.htm>.

Numera arbetar vi båda i Pingstkyrkans Second Hand-butik – en verksamhet som känns mycket meningsfull och intressant. Den är för församlingen en fin kontaktyta mot samhället, men framför allt skapar det ekonomiska resurser för att kunna hjälpa sådana som har det svårt, både här hemma lokalt och på andra håll i världen. I år har vi satsat mycket på flyktinghjälp i Burundi, katastrofhjälp på Haiti och Pakistan. Vi stöder också missbruksvård lokalt i Tyresö genom vår LP-kontakt. Från och med årsskiftet kommer vi även stödja vissa sociala ungdomsprojekt inom Haninge kommun. Vi har också i år hjälpt vår vänförsamling i Jelgava, Lettland, att starta upp en egen Second Hand bl a genom att skänka dem varor till försäljning.

Under sommarmånaderna åkte Ivan MC tillsammans med TYFRI-gänget på onsdagskvällarna när vädret så tillät. Det blev ofta en tur på 5-10 mil till någon naturskön plats, där de fikade och umgicks en stund. Detta blev nog den sista MC-säsongen för nu har han sålt båda sina hojar. Allt har sin tid – eller hur?!

Den 30 april genomgick Ivan en komplicerad starroperation på St Eriks Sjukhus. Den lyckades och nu ser han åter klart med vänster öga.

”Gubbgänget” – ett tiotal herrar – har fortsatt att träffas ca varannan månad för samtal och diskussioner över en god middag – antingen hemma hos någon eller ute på en restaurant. I år har vi bl a besökt Scania i Södertälje och fått följa processen vid tillverkning av lastbilar. Det var ett mycket intressant och lärorikt besök. På motsvarande sätt träffas damerna regelbundet i vad man skulle kunna rubricera som en ”pratjunta” snarare än en ”syjunta”. Ett annat ”gäng” herrar, samt numera också Elsie och ytterligare en väninna, träffas varje vecka på Torvalla där vi simmar och fikar tillsammans. Det är viktigt att hålla sig i form både till sinnet och kroppen.

Den 22 maj var vi med på en fantastisk upplevelse då vi deltog i den stora Jesus-manifestationen som samlade över 25 000 deltagare i Kungsträdgården i Stockholm. Det var en mäktig syn att se alla dessa kristna gemensamt proklamera sin tro på Jesus Kristus – världens frälsare.

(Fortsättning nästa sida!)



Gott Nytt År!





God Jul



(Fortsättning från föregående sida!)

I sommar har vi arbetat en del med huset – bl a har vi byggt in gången mellan huset och garaget så att vi fått en förstuga till huset. Vidare har vi stenlagt garageuppfarten. I höst har vi beställt nya fönster och balkongdörrar – men de har ännu inte levererats.

Onsdagen den 23 juni åkte vi och Elsie's mor Greta upp till Hälsingland för att hälsa på Elsie's släktingar och vänner i Bergsjö-trakten, där Elsie är född och uppvuxen. Detta har blivit en tradition som vi ser fram mot varje år. Samtidigt passar vi på att göra en del utflykter för att även lära känna denna del av vårt vackra land. Vi hade tur med vädret – det var varmt och skönt så gott som hela tiden. Vid en utflykt mötte vi något så sällsynt som en bäver mitt på landsvägen.

Större delen av juli tillbringade vi på Danhäll i Småland. Det var i huvudsak vackert och varmt väder. Den 11 juli hade vi värmerekord med ca 35° i skuggan. Då var det underbart att åka ner till Örsjön och bada. I början av augusti deltog vi i gammaldags tältmöten vid Fegen.

I slutet av augusti deltog vi i världspingstkonferensen som i år hölls i Stockholm med 1 600 delegater från totalt 74 länder. Mycket intressanta sessioner och spännande möten med folk från olika delar av världen. Helgen efter firade Filadelfiaförsamlingen 100-årsdagen med en stor fest.

Den 12 september var det släkträff inom Långarydssläkten på Långaryds marknad. Flera tusen deltog trots att vädret var dåligt. Det avslutades med gudstjänst i Långaryds kyrka som blev överfull och många fick lyssna utanför via högtalare.

Onsdagen den 13 oktober fick Ivans moster Edit somna in lugnt och flytta hem till en skönare värld. Hon blev drygt 95 år gammal och var den sista släktingen i den generationen på Ivans sida. Begravningen ägde rum den 22 oktober i Långaryds kyrka. Det blev en finstämd begravning med mycket sång och musik.

Den 26 november var vi inbjudna till akademisk högtid i Falun där vår dotter Marita installerades officiellt som rektor för högskolan. Efteråt var det middag för ca 250 gäster.

Snön och kylan kom i år redan i slutet av november med mycket snö och sträng kyla.

Nu vill vi till slut önska Dig en Fridfull Julhelg och ett Rikt, Gott och Välsignat Nytt År! / *Elsie* och *Juan* elsie@valfridsson.net / ivan@valfridsson.net
Titta gärna in på vår hemsida och skriv en hälsning i vår gästbok!
Hemsidans adress är: <http://hem.crossnet.se/ivan/>



Gott Nytt År!

