



God Jul



Julbrev 2007 med några axplock ur våra dagböcker

Tack alla släktingar och vänner för det gångna året! Vi har haft god hälsa och mår bra vilket är mycket att vara tacksamma över. Vi har fått uppleva mycket och det mesta har berikat oss och satt positiva spår i form av trevliga minnen. En del av dessa händelser har vi dokumenterat på vår hemsida i form av fotografier – se [länken](#)!

I mitten av januari slog ”Per” till i södra och västra Sverige – nästan lika kraftigt oväder som ”Gudrun” i januari 2005. Det blev ett talesätt: ”det som Gudrun lämnade det tog Per”. Strax efteråt kom vintern på riktigt till Stockholm med ca 20 cm nysnö på ett par dygn. Samtidigt blev det betydligt kallare. Tyvärr blev det i år ganska få turer på långfärdsskridskor, dels på grund av dåliga isar men framför allt på grund av tidsbrist. En stor del av våren har vi ägnat åt renovering av huset, både in- och utvändigt.

”Gubbgänget” – ett tiotal herrar – har fortsatt att träffas ca varannan månad för samtal och diskussioner över en god middag – antingen hemma hos någon eller ute på en restaurant. Vi har även varit och sett filmer eller anordnat tävlingar. På motsvarande sätt träffas damerna regelbundet i vad man skulle kunna rubricera som en ”pratjunta” snarare än en ”syjunta”. Ett annat ”gäng” herrar, samt numera också Elsie, träffas varje vecka på Torvalla där vi simmar och fikar tillsammans. Det är viktigt att hålla sig i form både till sinnet och kroppen.

Två gånger i veckan arbetar Ivan i församlingens Second Hand-butik – en verksamhet som känns mycket meningsfull och intressant. Det är för församlingen en fin kontaktyta mot samhället men framför allt skapar det ekonomiska resurser för att kunna hjälpa sådana som har det svårt, både här hemma lokalt och på andra håll i världen. I samma fastighet har vi en LP-kontakt, en vävstuga och en chokladfabrik. De två senare för att hjälpa människor som är på väg tillbaka till ett ordnat liv.

Den 12 maj var den årliga ”Andliga avrostningen för MC-burna” – en MC-gudstjänst på Årsta Torg i Stockholm. Det blev starten på de härliga MC-turerna på onsdagskvällarna i stockholmstrakten. Tyvärr har Ivan i år inte hunnit vara lika aktiv som tidigare i denna verksamhet.

Torsdagen den 17 maj blev för oss båda årets absoluta höjdpunkt! I den



vackra Ceciliakyrkan i Jönköping sammanvigdes vi. Vigsselförrättare var pastor Peter Bernhardsson. Många hade mött upp och förgyllde vår dag. Efter vigseln fortsatte festligheterna uppe på Fjällstugan med sin



fina utsikt över Vättern. Där blev vi rikligt uppvaktade med presenter,
(Fortsättning nästa sida!)



Gott Nytt År!





God Jul



(Fortsättning från föregående sida!)

blommor, tal, sång och musik. Det blev verkligen en minnesvärd dag för oss båda.

Den 25 maj gick det stora flyttlasset för Elsie från Jönköping till Vendelsöholm i Haninge. Det tar tid att integrera två fullständiga hem till ett och först nu mot slutet av året börjar vi känna oss färdiga med detta.

Den 1 juni tog äldsta barnbarnet Isak studenten på Tyresö Gymnasium och efteråt var det öppet hus hemma hos Kenneth och Grete.

Den 2 juni deltog vi i den årliga Möja-resan som anordnas av Tyresö Kristna Samarbetsråd. Det blev en skön båtfärd i Stockholms vackra skärgård med ett intressant föredrag om våra kristna rötter.

I början av juni åkte vi och Elsies mor Greta upp till Hälsingland för att hälsa på Elsies släktingar och vänner i bergsjötrakten, där Elsie är född och uppvuxen. Detta har blivit en tradition som vi ser fram mot varje år. Samtidigt passar vi på att göra en del utflykter för att även lära känna denna del av vårt vackra land.

Semestern tillbringade vi till stor del på landet i Småland tillsammans med barn och barnbarn. Det blev en skön avkoppling med husmålning, läsning i hängmattan, skogspromenader, utflykter och bad. Tidvis var dock vädret inte det mest gynnsamma för utomhusaktiviteter.

Även i år har familjen drabbats av sorg. Efter en tids sjukdom avled John, Renates man, och begravningsgudstjänsten var i Österhaninge Kyrka den 13 juli.

Den 11 augusti startade vi en tvådagars kryssning i Östersjön – ”Den Svenska Hurtigrutten” – Skeppsbron, Södertälje via Mälaren, Nyköping och ner till Västervik. Med båten Saga Lejon tog vi oss igenom otroligt vackra skärgårdar utmed östersjökusten. Det ingick övernattnings på hotell i Nyköping och ytterligare några ”strandhugg” utmed kusten. Maten ombord var utmärkt och vi njöt i fulla drag. Från Västervik åkte vi sedan buss tillbaka hem.

I höst har en av våra äldsta släktingar, Edith (92 år), som numera bor på Linneberg i Värnamo, först fallit och brutit foten och senare fått en lindrig hjärtattack. Hon har dock repat sig snabbt och är åter hemma igen och mår förhållandevis väl.

Nu vill vi till slut önska Dig en Fridfull Julhelg och ett Rikt, Gott och Välsignat Nytt År! / *Elsie* och *Ivan* elsie@valfridsson.net / ivan@valfridsson.net
Titta gärna in på vår hemsida och skriv en hälsning i vår gästbok!
Hemsidans adress är: <http://www.crossnet.se/person/ivan/>



Gott Nytt År!

