



God Jul



Julbrev 2005 med några axplock ur min dagbok

Tack alla släktingar och vänner för det gångna året, som för min del har varit mycket innehållsrikt. Jag har fått uppleva mycket och det mesta har berikat mig och satt positiva spår i form av trevliga minnen.

Dock inleddes året dystert med efterverkningarna av den fruktansvärda katastrofen, som orsakades av den kraftiga jordbävningen utanför Bengaliska viken. En kraftig Tsunami-våg bildades som spred sig och åstadkom total förstörelse där den drog fram. Under en viss tid var det ovisst om även vår familj hade drabbats – men så blev inte fallet.

Helt ovetande om denna katastrof for Maritas familj och jag via Gävle upp till Borgafjäll där vi tillsammans med Åsas familj firade in det nya året i Storjola. För första gången i mitt liv hyrde jag slalomskidor och gav mig ut i backarna – till en början i de mindre – men efter fem dagar lyckades jag riktigt bra även i de stora backarna. Det var trevligare och roligare än jag hade trott och det gav mersmak.

Den 8 januari drog en kraftig storm med orkanbyar in över södra Sverige från väster. Den var så kraftig att det inte finns något att jämföra den med i modern tid. Den åstadkom stor förstörelse på skogar, hus och ledningar där den drog fram. Mitt hus i Småland klarade sig dock bra och det var endast några tegelpannor och vindskiveplåtar som blåste bort.

I början av året var det fina isar och jag njöt av turerna på långfärds-skridskor tillsammans med goda vänner. Det är en fantastisk känsla att glida fram på spegelblanka isar, sätta sig på en kobbe eller berghäll med en kopp varmt kaffe och njuta av den fina naturen.

”Gubbgänget” – ett tiotal herrar – har fortsatt att träffas en gång i månaden för samtal och diskussioner över en god middag – antingen hemma hos någon eller ute på en restaurant. Vi har även varit och sett filmer och dramaföreställningar. Ett annat ”gäng” på tre herrar träffas varje vecka på Torvalla där vi simmar och fikar tillsammans. Det är viktigt att hålla sig i form både till sinnet och kroppen.

Två gånger i veckan arbetar jag i församlingens Second Hand-butik – en verksamhet som känns mycket meningsfull och intressant. Det är för församlingen en fin kontaktyta mot samhället men framför allt skapar det ekonomiska resurser för att kunna hjälpa sådana som har det svårt, både här hemma lokalt och på andra håll i världen. I samma fastighet har vi en LP-kontakt, en vävstuga och en chokladfabrik. De två senare för att hjälpa människor som är på väg tillbaka till ett ordnat liv.

(Fortsättning nästa sida!)



Gott Nytt År!





God Jul



(Fortsättning från föregående sida!)

Strax före påsk drabbades familjen av stor sorg. Lille Rasmus fick sluta sina dagar redan innan han riktigt fanns till. Det är inte alltid lätt att förstå livets mening rätt – ibland måste man gå vidare utan att förstå.

Den 22 april var det 5 år sedan Susanne flyttade hem till en bättre värld. Det känns fortfarande tomt efter henne och det här blev en dag med eftertanke och djupa känslor då jag läste igenom hennes ”dagbok” och tittade på fotografierna från den tiden. Det var jobbigt och jag grät.

Min svärdotter och jag har under året fortsatt att göra fotvandringar i trakterna runt omkring. Vi har nu även avverkat den femte delen av Sörmlandsleden.

Den 14 maj hade vi den årliga ”Andliga avrostningen för MC-burna” – en MC-gudstjänst på Norra Latins skolgård i Stockholm. Det blev starten på våra härliga MC-turer på onsdagskvällarna i stockholmstrakten. Jag har försökt att vara med på de flesta i sommar. Det har sammanlagt blivit ca 300 mil. Jag brukar med hjälp av GPS rita in turerna på kartor, som sedan läggs ut på MC-klubbens [hemsida](#).

Semestern tillbringade jag till stor del på landet i Småland tillsammans med barn och barnbarn. Skön avkoppling med vedhuggning, läsning i hängmattan, skogs promenader, MC-turer, utflykter och sköna bad.

I augusti deltog jag i en israelkonferens med dagliga fjällvandringar förlagd till Credos Fjällgård vid Transtrand. En intressant och givande vecka – för både kropp och själ.

I månadsskiftet oktober/november deltog jag i en fördjupningsresa till Israel på två veckor. Göran Larsson var vår föreläsare och Dick Haas vår guide. Det är en fantastisk känsla att vandra i Jerusalem och återse dessa historiska/bibliska platser och möta alla dessa människor från alla världens hörn. De flesta av deltagarna hade besökt Israel många gånger och det gav förutsättningar för fördjupade samtal i våra seminarier. Några av oss tog lokalbussen till Betlehem och besökte bland annat SIRA (Svenska skolan). Vi hyrde även en bil och for upp i Galiléen under två dagar för att se platserna där runt Genesarets sjö.

Jag mår bra, har många vänner och känner trygghet och tillfredsställelse inför framtiden.

Nu vill jag till slut av hela mitt hjärta önska Dig en fridfull julhelg och ett rikt, gott och välsignat nytt år! / *Juan* ivan@valfridsson.net



Gott Nytt År!

