



God Jul



Julbrev 2003 med några axplock ur min dagbok

Tack alla släktingar, vänner och arbetskamrater för det gångna året. Det har varit ett intensivt år och i höst blev det slutspurten på mitt yrkesverksamma liv. När jag ser tillbaka på detta gläds jag över den förmån jag haft med intressanta arbetsuppgifter, gott kamratskap och stor frihet.

Året har varit innehållsrikt. Jag har fått uppleva mycket och det mesta har berikat mig och satt positiva spår i form av trevliga minnen.

Det startade redan vid årsskiftet då jag som hedersgäst fick närvara vid vigseln mellan min ”dotter” Maude och hennes Per-Olof – ett finstämt bröllop med mycket god hemlagad mat.

I januari hade jag premiär på långfärdsskridskor. Detta blev sedan en ofta återkommande aktivitet under vintern. En speciell känsla var det att i fackelljus göra en månskensåkning tillsammans med en mycket god vän på Källtorpssjön på kvällen den 15 februari. Himlen var fri från moln och en stor klotrund måne lyste över oss.

Under några veckor i slutet av mars och början av april besökte jag Åsa med familj i Kalifornien. Jag fick som vanligt uppleva och se mycket – särskilt minnesvärt blev en helg i Yosemite Park med dess väldiga bergsmassiv och fantastiska vattenfall – en underbar naturupplevelse.

Under året har jag varit med om att bilda en kristen MC-klubb – TYFRI MC och vi hade vårt första årsmöte i början av april. Strax efteråt plockade jag fram motorcykeln. I klubbens regi har vi avdelat onsdagskvällarna för turer i stockholmstrakten och jag har försökt att vara med på de flesta i sommar. Det har sammanlagt blivit ca 500 mil. Den 10 maj anordnade TYFRI MC tillsammans med några kyrkor en MC-gudstjänst på Norra Latins skolgård. Det blev en intressant och annorlunda uppstart av MC-säsongen. I början av juni arrangerade TYFRI MC en träff i Haninge för fem kristna MC-klubbar från olika delar av landet. Vi blev ca 150 motorcykelekipage som efter ett antal uppdelade turer körde i gemensam kortege till Österhaninge kyrka och en konsert med Per-Erik Hallin.

Semestern tillbringade jag till stor del på landet i Småland tillsammans med barn och barnbarn. Åsa med barnen kom hem till Sverige redan i början av maj och Mats väntades komma i slutet av sommaren. Under sommaren bestämde sig Åsas familj för att flytta tillbaka till Sverige.

(Fortsättning nästa sida!)



Gott Nytt År!





God Jul



I början av oktober flyttade de in i en villa på Apelvägen 6 i Älta.

Sorg och glädje blandas i livet. Min svåger Werner fick flytta hem i slutet av juli och min moster Mia i mitten av november. De har båda betytt mycket för mig och jag minns dem båda med glädje. Vi har också under året firat högtidsdagar. Förutom alla barnbarnens viktiga födelsedagar har vi på olika sätt firat; Marita & Markku 2 x 40 år, Mats (på avstånd) 40 år, Eva 60 år, Erik 60 år, Liz 70 år, Sirkka 70 år och Fritz 75 år.

I början av oktober medverkade TYFRI MC tillsammans med Rissne Kyrka i en TV-sänd gudstjänst. Det var en intressant upplevelse och som vi fått flera positiva reaktioner på.

Jag har under de senaste åren alltmer förstått hur viktigt det är att ha vänner och att odla vänskap. Under detta år har en grupp herrar bestämt att en gång i månaden träffas för att gemensamt äta och samtala. Hittills har samtalen i huvudsak berört dagsaktuella händelser men i ganska hög grad också existentiella frågor. Dessutom har jag under året fått en kvinnlig vän/kompis som har betytt och betyder mycket för mig. Hon har varit med på skridskor-, skid-, kanot- och åtskilliga MC-turer under året. Det känns skönt att ha vänner av olika slag.

Under året har jag försökt att i så stor utsträckning som möjligt delta i vårt hjälparbete i kyrkan. Där har vi också fin gemenskap och vi känner att vi har en öppen dörr in i samhället på ett helt annat sätt än via våra gudstjänster och andra aktiviteter. I detta sammanhang avslutade vi året med ett gemensamt julbord på Grand Hotell i Saltsjöbaden förra söndagen.

Jag har också under året känt en djupare gudsgemenskap och större glädje och tillförsikt i min gudstro. Detta gläder mig och det ger mig ökad styrka och tillfredsställelse inför framtiden.

Nu vill jag till slut av hela mitt hjärta önska Dig en fridfull julhelg och ett rikt, gott och välsignat nytt år! / *Juan* ivan@valfridsson.net



Gott Nytt År!

