



GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

önskar Ivan



Jag ser med glädje tillbaka på ett gott år och jag är tacksam till Gud för hälsa, vänner och god gemenskap. Nedan följer några händelser som jag särskilt kommer ihåg just nu:

- Påsكبjudningen och goda vänners gemenskap på Öland.
- Vårens resa till Kalifornien och gemenskapen där med Åsa och hennes familj.
- Naturvandringar och utflykter med min bror Sören i Stockholmstrakten.
- Kanotpaddlingen med Cina en vacker maj-kväll.
- Dagsutflykten till Möja med representanter från våra olika kyrkor i våras.
- Grillutflykter i goda vänner lag i Stockholms skärgård.
- Besöket på Brigittes lantställe och firandet av Laide.
- Alla de gånger Daniel kommit och ätit frukost med mig på väg till jobbet.
- Åsa och barnens sommarvistelse hos mig – gemenskap och utflykter.
- Semestern på landet och gemenskapen med Marita och hennes familj.
- Danmarksresan och att se barnbarnens starka upplevelser av Legolands attraktioner.
- Den omfattande gemenskapen med Daniel och hans familj, måltider, utflykter m m.
- Alla motorcykelutflykter i sommar och den fina gemenskapen bland ”knuttarna”.
- Kinareisan i höst med flera av mina släktingar – en spännande och händelserik resa.
- Gemenskapen och arbetet i församlingen och på Lettlandshjälpen.

Jag vill tacka Dig för vad Du betyder för mig och önskar Dig Guds rika välsignelser!

Nedan en nytagen bild på den närmaste släkten – dock saknas Åsas man Mats.



Isak Berit Daniel Marita Åsa Markku Ivan
Max Jonas Lukas Adam Felix