



2000-12-15



## *Kära vänner och släktingar!*

Det ena året är sannerligen inte det andra likt. Förra årets brev var fyllt av positiva minnen - vi mindes tillbaka på de 40 åren som Susanne och jag känt varandra och året 1999 blev som en final med många gemensamma och fina upplevelser. Inte kunde vi då ana vad år 2000 skulle medföra. Visserligen kände sig Susanne inte bra under året och hade verkliga problem med magen - särskilt mot slutet av året. Så sent som strax före jul fick hon dock det positiva beskedet av sin gastro-läkare att hon kunde vara lugn - det var ingen magcancer. Med detta lugnande besked for vi ner till Småland och firade julen och nyårshelgen där tillsammans med Marita och hennes familj.

Susanne blev dock snabbt allt sämre och hon kunde knappast få ner någon föda längre. Hennes vikt rasade. Vid samtal med sin kusin Helga och hennes man i Tyskland i mitten av januari bestämdes att Susanne skulle göra ett blixtpbesök hos dem. Han kunde två dagar senare konstatera att hon hade en långt framskriden magcancer som omedelbart måste opereras. Med denna dramatik började året och snart skulle vi bli varse att det skulle fortsätta och bli än värre.

Vi sökte den bästa tänkbara expertis för den här typen av tumörer och fick efter noggranna undersökningar operationstid på Danderyds Sjukhus den 17/2. Operationen skulle bli mycket omfattande men fullt möjlig att genomföra. Man planerade att avlägsna hela magsäcken och nedre delen av matstrupen.

Då kom nästa chock - operationen kunde inte fullföljas - cancern hade spridit sig även till diafragmamuskeln och körtlarna runt aortan. Så följde ett antal cellgiftsbehandlingar och hon blev successivt allt svagare. Vi kunde vårda henne hemma i hemmet. Påskafton den 22/4 somnade Susanne stilla in och vaknade inte mer. Hon fick flytta hem till en bättre värld.

Min familj och många vänner har givit oss ett oerhört stöd under Susannes sjukdomstid. **Tack!**

Vad har hänt för övrigt?.

- Lille Max, son till Åsa och Mats och lillebror till Felix föddes den 15/1.
- Jag själv genomgick i september en ögonoperation på St Eriks Sjukhus där man lyckades att få ett hål i "Gula fläcken" att läka ihop.
- Daniel med familj sålde i sommar sin lägenhet och köpte ett eget hus i samma område som jag bor. Det känns trevligt att ha dem så nära.
- I höst har jag tillsammans med Marita och hennes familj besökt Åsa i Kalifornien. Det var en mycket trevlig och innehållsrik resa.
- I mitten av november föddes Vincent - ett barnbarns barn - barn till Delanke och Heidi.

**Med denna lilla återblick på mitt år 2000 önskar jag Er alla en riktigt fin helg och Guds rika välsignelse under det nya året!**



Till vänster Max i morfars famn.

Till höger sista kortet på Susanne och mig två veckor före hennes död. Saknaden är stor!!!



Glädje och sorg tillhör livet.



I van

